

# onvergetelijke zeilvakantie

# BELEEF



**2 prachtige zeilbestemmingen in één vakantie**

Zeilvakantie expert Maartje geeft de geheimen prijs van dit paradijs



## Beleef

Sardinië en Corsica in 1 vakantie  
2 verschillende landen en culturen  
2 verschillende talen  
2 verschillende temperamenten



## Geniet

van de heerlijke Italiaanse cuisine  
en proef van de voortreffelijke wijn culturen  
van heerlijke zonnige omstandigheden  
en voel de verkoelende wind



## Zeil

in het Caribisch gebied van Europa  
langs de Smaragd kust, de Costa Smeralda  
langs betoverende stranden  
onder de stijl rotswanden van Bonifacio

## Ontdek

het zeil paradijs  
de vele mooie baaien maar ook  
het huis van Garibaldi  
het extravagante Porto Cervo



# ZEILPARADIJS

## Het Caribisch gebied van Europa.

Sardinië is het Mekka voor de zeilers. Dagen zonder wind zijn een uitzondering en daardoor vind je hier ook een heerlijk klimaat om te zeilen.

Door de verkoelende wind wordt het niet snel te warm.

Sardinië mag niet op je bucketlist ontbreken.

Suppen, kitesurfen, snorkelen, maar ook wandelen zijn veel geliefde activiteiten op Sardinië.

Turqois blauwe ankerbaaien tussen de vele eilanden in de Maddalena archipel waar je kunt ankeren voor een lunch stop of de nacht kunt doorbrengen.

Of ontdek 1 van de mondaine stadjes waar je een terrasje kunt pakken, langs de haven kunt flaneren en genieten van de Italiaanse kook kunsten en wijn.



## TAVOLARA



PLEZIER GENIETEN ZEILEN



## Sardinië en Corsica

een Italiaanse zeilvakantie met een Frans tintje

Je zeiljacht ligt voor je klaar in Marina di Portisco. Een half uurtje vanaf Olbia waar je aankomt met het vliegtuig of je kunt de ferry nemen vanaf Livorno of Genua. Deze bestemming is ook zeker met de auto goed te bereiken! In 1 week kun je even kort Corsica bezoeken. Een 2 weekse zeilvakantie brengt je naast Bonifacio ook naar Porto Vecchio, Rondinara en de prachtige Lavezzi eilanden!

# ARRIVEDERCI

Arrivederci = Tot snel in zeilersparadijs Sardinië! Vele gasten hebben hier meerdere weken genoten. Zeil mee in onze flottielje of ga zelfstandig op pad en als je zelf niet kunt zeilen dan hebben wij een leuke italiaanse schipper voor je die je de mooiste baaien en stadjes laat zien.

